







# Η ΚΥΡΙΑ ΤΡΟΜΑΡΑ

[ΑΝΑΓΝΩΣΜΑ ΔΙΑ ΠΟΛΥ ΜΙΚΡΑ ΠΑΙΔΙΑ]

Η.

Σας είπα τόσα για την Κυρία Τρομάρα, και δέν σας είπα ακόμη τὸ χειρότερο. . . Ξεύρετε τί ἄλλο φοβάται; Βάζω στοίχημα ὅτι εἶνε ἀδύνατο νὰ το βρῆτε! Ἡ Μαρία φοβάται. . . φοβάται. . . τί; τὸν ἑαυτὸ της!

Μάλιστα! Ἐνα βράδυ, καθὼς ἐβῆκε, μὲ τὸ κερὶ ἐστὶ χέρι, ἕνα δωμάτιό που εἶχε μπαλκόνι, βλέπει ἀπὸ μέσα ἀπὸ τὰ γυαλιὰ τῆς μπαλκονόπορτας ἕνα ἄλλο πρόσωπο νὰ ἔρχεται κατ' ἐπάνω τῆς βιαστικά, καὶ νὰ κρατῆ καὶ αὐτὸ ἕνα φῶς.

Ἡ Κυρία Τρομάρα δέν ἐπρόφθασε νὰ το κυττάξῃ καλὰ καλὰ, καὶ βγάζει τέσ φωνές:

— Μάνα μου! λωποδύτης!

Καὶ ἀπὸ τὸ φόβο, τῆς πέφτει τὸ κερὶ ἀπὸ τὸ χέρι, καὶ πέφτει καὶ ἡ ἴδια κάτω λιποθυμισμένη! Νὰ ἦταν κανένα φάντασμα, ἔ, ὑπομονή! Μὰ ἐδῶ εἶνε λωποδύτης. κλέπτης, κακοῦργος! Δέν εἶνε παῖξε-γέλασε!..

Ἐτοτε ὅμως, ἀφ' οὗ συνῆλθε καὶ βρέθηκε ἐστὴν ἀγκαλιὰ τοῦ πατέρα της καὶ τῆς μητέρας της, ποῦ ἔτρεξαν ἀμέσως ἐστὲς φωνές της, ἡ Κυρία Τρομάρα ἀναγκάσθηκε νὰ ὁμολογήσῃ ὅτι ἦταν αὐτὴ ἡ ἴδια, ἡ Μαρία, ἐκεῖνο τὸ πρόσωπό που εἶδε μέσα ἐστὰ γυαλιὰ τῆς πόρτας, ὅπως μέσα σὲ καθρέπτη.

Ὁ πατέρας της τὴν ὑποχρέωσε νὰ ξαναπάρῃ τὸ κερὶ τῆς καὶ νὰ ξανακυττάξῃ ἀφοβα μέσα ἐστὰ γυαλιὰ. Καὶ ἡ Κυρία Τρομάρα εἶδε τὸν ἑαυτὸ της ἀνάμεσα ἐστὸν πατέρα της καὶ ἐστὴν μητέρα της. Τώρα δέν της μένει ἄλλο, παρὰ νὰ γελάσῃ γιὰ τὸν ἀνόητο φόβο της. Καὶ γελά. . .

(Συνέχεια προσεχῶς)

Η ΚΥΡΙΑ ΜΑΡΘΑ

# Η ΒΟΕΡΟΠΟΥΛΑ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΔ' (Συνέχεια)

Ἡ Λενέττα εἶχεν ἐξυπνήσῃ. Ἡ Ἀντιόκα τῆς ἐπρόσφερε μίαν γαβάθαν γάλα καὶ μίαν κηρήθραν μέλι.

Ἡ Εἰρήνη ἔλαβε καὶ αὐτὴ μέρος εἰς τὸ λιτὸν πρόγευμα ἢ δὲ μαύρη, ὅταν εἶδεν ὅτι τὰ δύο κοράσια ἐπρογευματίζαν, ἐξήληθε, ἀφ' οὗ ἀπέτεινε πρὸς αὐτὰ μειδιάματα γεμάτων ἀγάπην.

Ἡ Εἰρήνη εὗρε τότε εὐκαιρίαν νὰ εἴπῃ εἰς τὴν Λενέτταν, μὲ πολλὴν ἐπιφύλαξιν, ὅτι ἤλπιζε νὰ ἔλθῃ εἰς ὄλιγον ὁ Γκὺ νὰ τας ἐλευθερώσῃ.

Τὴν ἐπαρηγγεῖλε νὰ φυλάξῃ βαθεῖα βαθεῖα αὐτὸ τὸ μυστικόν, καὶ τὴν μετεχειρίσθη ὡς σοβαρὰν γυναικούλαν, ποῦ ξεῦρει νὰ φερθῇ ὅπως πρέπει καὶ νὰ κρατῆ τὴν γλώσσάν της.

Ἐν ᾧ αἱ δύο ἐξαδέλφαι συνωμίλουν μὲ χαμηλὴν φωνήν, μία ἄλλη συνμιλία, ὅχι ὀλιγώτερον μυστικῆ, ἐγένετο γαλλιστί, εἰς τὸ κατώφλιον τοῦ κράαλ τοῦ Ἰντούνα.

Οἱ Ἰνδοὶ ἦσαν μόνοι, τὸ κράαλ ἔρημον, τὸ δὲ χωρίον γεμάτον ἀπὸ ζώων

ἀπὸ τὸ πᾶνε κ' ἔλα τῶν κατοίκων.

Οἱ Ἰνδοὶ ἐκράτουν ἀπὸ ἕν βιβλίον, τὸ ὁποῖον ἐφαίνοντο ὅτι ἐξεφύλλιζαν γρήγορα... τὰ φύλλα ἐστρέφοντο βιαστικά ὑπὸ τοὺς δακτύλους των.

« Αὐτὴ εἶνε, ἐπιθύρσειν ἡ Ἰνδὴ μὲ μίαν ἀναπνοήν, κρατοῦσα τὸ βλέμμα τῆς προσηλωμένον εἰς τὸ βιβλίον της, αὐτὴ εἶνε ἂν δέν ἄκουα τὴν φωνήν της δέν θά τὴν ἀνεγνώριζα ποτέ.

Ὁ Ἰνδὸς ἀπεκρίθη:

— Ποῶς εἰμποροῦσε νὰ τὴν γνωρίσῃ κάτω ἀπ' αὐτὸ τὸ φρικτὸ μαῦρο ἐπίχρυσμα; Καὶ ὁ πατέρας ὁ ἴδιος θά τὴν ἔπαιρνε γιὰ καμμία μαυροπούλα τοῦ χωριοῦ.

— Δέν εἶδειξε ὅτι μας εἶδε, ἐξηκολούθησεν ἡ Ἰνδὴ στρέφουσα μίαν σελίδα.

— Ἀπὸ φρονιμάδα Ἐφροθήθη μὴ τὴν κατασκοπεύουν. . . εἰξεύρει ὅτι κάτω ἀπ' τὰ φορέματα αὐτὰ κρυπτόμεθα ἡμεῖς, ἀφ' οὗ τῆς το ἑφανέρωσα χθὲς βράδυ μὲ τὸ τραγοῦδι μου.

Πολλοὶ μαῦροι ἐπλησίαζαν ἐπάνω εἰς τὴν κεφαλὴν των ἐκράτουν γαβάθας πηλίνας, γεμάτας ἀπὸ μεγάλας ἀκρίδας ἢ μᾶλλον γρύλλους, ἐκ τῶν ὁποίων ἐμελλε ν' ἀποτελεσθῇ τὸ γεῦμά των.

Ἀφ' οὗ αἱ γυναῖκες ἀπεμακρύνθησαν, ὁ Ἰνδὸς ἐξηκολούθησε, καρφωμένα ἔχων πάντοτε τὰ βλέμματά του εἰς τὸ βιβλίον. — Πρέπει νὰ ἐπιστρέψωμεν εἰς τὸν Μπαμποῦ, νὰ τον εἰδοποιήσωμεν ὅτι ὁ Σελέσκος δέν εἶνε εἰς τὸ χωρίον καὶ νὰ σχεδιάσωμεν τὴν ἀρπαγὴν τῶν κοριτσιῶν πρὶν ἐπιστρέψῃ ὁ ἀρπαξ.

— Ναί, ναί πρέπει, εἶπεν ἡ Ἰνδὴ. Ἀλλὰ ποῦ εἶνε ἡ μικρὴ Λενέττα; Ἴσως εἶνε ἄρρωστη, ἢ ἀγάπη μου.

— Ὅχι, δέν εἶνε ἄρρωστη, ἐπιθύρσει γαλλιστί μίαν φωνὴ ὀπίσω ἀπὸ τοὺς Ἰνδοὺς.

Καὶ οἱ δύο ἀνατρίχιασαν ἀπὸ τὴν κορυφὴν ὡς τὰ νύχια, καὶ ἐγύρισαν διὰ μίας ὀπίσω.

Μία νεαρὰ μαύρη ἐξηπλωμένη εἰς τὴν χλόην, ὕψωνε πρὸς αὐτοὺς τὴν κατασπῆν κεφαλὴν της μὲ τὰ βελουδένια μάτια της.

Μὲ φωνὴν δὲ χαμηλὴν ἐξηκολούθησε:

— Μὴν τρομάζετε. Ἀντιόκα ἀγαπάει τέσ μικρὲς ἄσπρες καὶ θέλει νὰ τας σώσῃ.

Οἱ Ἰνδοὶ ἔλαβαν θάρρος καὶ ἐπανέλαβαν τὴν δῆθεν ἀνάγνωσίν των.

— Οἱ φίλοι τῶν ἄσπρων κοριτσιῶν

ἄς κυττάζουν πάντα ἐς τὸ βιβλίον, ἐξηκολούθησε μυστηριωδῶς ἡ Ἀντιόκα. . . ἄς μὴ φαίνωνται πῶς ἄκουν τὴν μαύρη, μὰ τ' αὐτὴ των ἄς εἶνε ἀνοικτὸς ἐς τὴ φωνὴ τῆς, ὅπως τὸ λουλουδι ἐς τὸν ἥλιο τὸν πρῶτον.

« Ἀντιόκα ἄλλη φορὰ χόρεψε ἐς τὰ γόνατά της τρία παιδιὰ ἄσπρα ἐστὶ Ἀλγέρι κ' ἔμαθε τὴ γλώσσά τους.

« Ἀντιόκα γύρισε ἐστὸ Βατλαπῆ. Τώρα εἶνε γυναῖκα τοῦ Οὐτλάνδη τοῦ Παληκαρῶ. Ἀντιόκα ἄκουσε τὸ μεγαλύτερο ἀπ' τὰ μικρὰ κορίτσια νὰ λέγῃ ἐστὸ ἄλλο πῶς οἱ φίλοι τους θὰ ἔλθουν.

« Εἶπε μέσα της ἄς ἀκούσω τί θὰ ποῦν οἱ ξένοι» κ' ἐκατάλαβε πῶς αὐτὴ εἶνε οἱ φίλοι που προσμένουν τᾶσπρα κορίτσια. . . Ἦλθε γιὰτί τ' ἀγάπᾶ, γιὰτί θέλει νὰ γυρίσουν πίσω ἐστὲς μάννες των ποῦ κλαίνε. Καὶ γι' αὐτὸ ὁ Θεὸς τῶν ἄσπρων θὰ εὐλογῆσῃ τὸ μικρὸ παιδάκι που θὰ κοιμηθῇ ἐστὴν ἀγκαλιὰ τῆς Ἀντιόκας ὕστερα ἀπ' ὄλιγο, τὸν μῆνα ποῦ ὠριμάζουν ἡ μπανάνας.

« Μὰ ἀνάγκη νὰ κάμουν γρήγορα οἱ φίλοι τῶν ἄσπρων κοριτσιῶν. Σὲ λίγο θὰ γυρίσῃ ὁ Σελέσκος. Αὐτὸς ἐκλεψε τὰ κορίτσια ἄγχα τὰ μάτια του δεκατέσσερα.»

Καὶ ἐσώπησε. Μὰ καρδιὰν πλημμυρισμένην ἀπὸ χαρὰν ὁ Ἰνδὸς ἀπεκρίθη, χωρὶς νὰ φαίνεται ὅτι διακρίπτει τὴν ἀνάγνωσίν του:

— Ὁ Θεὸς τῶν ἄσπρων θὰ εὐλογῆσῃ τὸ παιδάκι τῆς Ἀντιόκας, γιὰτί εἶνε καλὴ, καὶ αἱ μητέρες τῶν σκληδωμένων κοριτσιῶν θὰ τον παρακαλοῦν γι' αὐτὴν.

« Ἐχομεν ἐμπιστοσύνην εἰς τὴν ὑπόσχεσίν σου, δέν θὰ μας προδώσῃς οὔτε εἰς τὸν Οὐτλάνδη τὸν Παληκαρῶ.

— Ὅχι, εἶπεν ἡ Ἀντιόκα οὔτε ἐστὸν Οὐτλάνδη.

« Σελέσκο ὑποσχέθηκε μεγάλο δῶρον ἀνὰ πάρη λύτρα ἀπ' τᾶσπρα κορίτσια καὶ Οὐτλάνδη δέν θέλει νὰ χάσῃ μερτικό του.

« Τώρα Ἀντιόκα γυρνᾷ ἐστὸ κράαλ. «Οἱ Ἰνδοὶ ἄς μιλῆσουν ἔταν θέλουν.. θὰ γίνῃ ἡ διαταγὴ τους.»

Χωρὶς ν' ἀντιληφθοῦν τὸν παραμικρὸν θῆρυδον ὁ Γκὺ καὶ ἡ Μίς, ἡ μαύρη ἐξηφανίσθη ὅπως ἦλθεν.

Ἡ Ἀντιόκα εἶχε δίκαιον ἔπρεπε νὰ σπεύσουν.

Διὰ νὰ κάμουν τάχα περίπατον, οἱ Ἰνδοὶ ἐξῆλθον ἀπὸ τὸ χωρίον ἀφ' οὗ ἔκαμαν πολλὰ στρηφογυρίσματα, ἦλθαν κ' ἐσυνεννοήθησαν μὲ τὸν Μπαμποῦ, ὁ ὁποῖος ἦτο κρυμμένος ἕνα μίλλι μακρὰν ἀπὸ τὸ Βατλαπῆ. . . καὶ ἀπεφάσισαν νὰ ἐλευθερώσουν τὸ ἴδιο ἐκεῖνο βράδυ τὰ κοράσια.

Ὅταν ἐπέστρεψαν, ἦτο ἡ ὥρα τοῦ γεύματος ἔτρωγαν δὲ ὄλοι μαζί. Ἀνάμεσα εἰς ἔλα τὰ μικρὰ μαυροπούλα, τὰ ὁποῖα ἐκάθητο εἰς τὸ συσσίτιον, οἱ Ἰνδοὶ δέν

κατόρθωσαν ἀκόμη νὰ διακρίνουν τὴν Λενέτταν. . . διότι τὸ μαῦρον χρῶμα τῶν δύο μικρῶν οἰχμαλώτων ἦτο τόσον φυσικὸν ὅσον καὶ τῶν πραγματικῶν μικρῶν μαῦρων.

Ἡ Εἰρήνη μὲ τὴν ὄρεξιν ἐκείνην τῆς παιδικῆς ἡλικίας, τὴν ἐποῖαν οὔτε αἱ λύπαι δέν καταβάλλουν, κατεβρόχθιζε τὰς ψητὰς εἰς τὴν ἐσχάραν καὶ τραγανιστὰς ἀκρίδας, διέκοπτε δὲ μόνον τὸ τραγάνισμά της διὰ νὰ παρακινήσῃ τὴν γειτόνοπούλαν της ποῦ ἦτο πρὸς τὰ δεξιὰ της νὰ τὴν μιμηθῇ.

Ἀλλ' αὐτὴ δέν εἶχεν ὄρεξιν.

Καθημένη εἰς τὰ γόνατα τῆς Ἀντιόκας, ἐπλησίαζε κάπου κάπου τὸ εὐμορφοστοματάκι της εἰς μίαν γαβάθραν γεμάτην ἀπὸ ἀφρώδες γάλα, τὴν ὁποῖαν ἔφερεν εἰς τὰ χεῖλη της ἡ μαύρη.



Ὅπως εἶχε κάμῃ ἐκεῖ κάτω εἰς τὰ γόνατα τῆς Γουιελμίνας, ὅταν τῆς ἔκαμε τὴν ἐξομολογήσιν της. (Σελ. 154, στήλ. 6.)

Ἐπειτα ἐστήριξε τὴν ὀλοξύριστὴν κεφαλὴν της εἰς τὸ στήθος τῆς Ἀντιόκας καὶ ἔμενεν ἀκίνητη μὲ τὰ μάτια κλειστά, ἢ μᾶλλον ὕψωμένα πρὸς τὸν λαμπερὸν οὐρανόν.

Ἀπὸ ἕνα βλέμμα τῆς μικρᾶς κόρης, οἱ δύο Ἰνδοὶ τὴν ἀνεγνώρισαν. Τί; αὐτὴ ἦτο ἡ μικροῦλα ἡ Λενέττα

ἢ τόσῳ φαῖδρᾷ καὶ ἀεικίνητος καὶ θορυβώδης πρὸ ὀλίγων ἀκόμη ἐβδομαδῶν;

Τὸ ἀπὸ ἔβενον μαῦρο ἐκεῖνο κορμάκι, τὸ ἰσχνόν, μὲ τὰ κόκκαλα που ἐξεῖχαν, ἦτο τὸ τριανταφυλλένιο καὶ παχουλὸ σωματάκι τῆς μικρᾶς κόρης τῆς μαμα-Παυλίνας, τοῦ εὐμορφοῦ μικροῦ πουλιοῦ τοῦ Ζοννενοστράαλε:

Ὁ Ἰνδὸς μὲ μάτια θολὰ ἀπὸ δάκρυα, ἀφίνων ὀλίγον κατ' ὀλίγον κατὰ μέρος τὴν ἀδιαφορίαν τὴν ὁποῖαν ὑπεκρίνετο, παρετήρει τὴν μικρὰν κόρην καὶ τοῦ ἤρχετο διαθέσεις νὰ της φωνάξῃ.

— Λενέττα, ἀγάπη μου, ἐδῶ εἶμαι θά σε γλυτώσω! Θὰ γίνῃς πάλιν τὸ χαριτωμένον τριανταφυλλὶ παιδάκι. . . θὰ ξαναἰδῆς τὴν μαμά-Παυλίαν.

Ἡ Λενέττα, ἡ ὁποῖα πρὸ ὀλίγου ἐφαίνεται ὅτι ἀπεκοιμήθη, ἐσήκωσε σιγὰ σιγὰ τὰς μεγάλας βλεφαρίδας που ἐστόλιζαν ὡς κροσσοὶ τὰ γαλανὰ της μάτια. Καὶ αὐτὴ ἐπίσης ἐκύτταζε τὸν Ἰνδόν.

Ὡ, θαυμαστὴ δευδερκεία τῶν μικρῶν που βλέπουν περισσότερον μὲ τὴν καρδιὰν των παρὰ μὲ τὰ μισοανοιγμένα μάτια των! Ἐτυχησμένον μειδιάμα ἐπήνηθησεν εἰς τὰ χεῖλη τῆς μικρᾶς κόρης καὶ ἐψιθύρσει.

— Ὄμ Γκὺ.

— Τί λές, ἀγάπη μου; ἠρώτησεν ἡ Εἰρήνη κύψασα πρὸς τὴν ἐξαδέλφην της.

Ἡ Λενέττα δέν τὴν ἤκουσεν ἐξηκολούθει νὰ μειδιᾷ πρὸς τὸν Ἰνδόν. Ἀλλ' ἡ συναίσθησις τοῦ κινδύνου ἐφώτισεν ὡς ἀστραπὴ τὸ πνεῦμα τοῦ Γκὺ. Εἰς τὴν

στιγμὴν τὸ πρόσωπόν του ἐπανέκτιθη τὴν ἀδιαφορίαν του καὶ τὰ βλέμματά του ἀπεμακρύνθησαν ἀπὸ τὴν μικρὰν κόρην. Ἀδιαφορὸν ἢ

Λενέττα ἔμενε μὲ τὸ μειδιάμα εἰς τὰ χεῖλη.

Πῶς συνέβαινε νὰ εἶνε ἐκεῖ ὁ θεῖος ὁ Γκὺ; ἡ Λενέττα δέν το ἐξήταξε.

Ἦτο ἐκεῖ, αὐτὴ ἡ διαβεβαίωσις τῆς ἐφθάνει ἂν εἶχεν ἔλθῃ, τὸ ἔκαμε ὄχι δ'

ἄλλον λόγον παρὰ διὰ νὰ σώσῃ

τὴν Εἰρήνην καὶ τὴν Λενέτταν. Ἡ μεγάλη της ἐξαδέλφη δέν ἀνεκάλυψεν ὅτι ὁ ἀδελφός της ἦτο ἐκεῖ, ὄχι Μονάχα ἡ Λενέττα δέν ἐγελάσθη ἀπὸ τὸ ἄσχημον ἐκεῖνο μπρούτζινον χρῶμα καὶ τὸ πράσινον μεταξωτὸν φῶρεμά τοῦ ψεύτικου Ἰνδοῦ.

Τὰ μάτια τοῦ θεοῦ Γκὺ δέν ἤλλα-



